

Spinoza – zijn tijd ver vooruit?
(Spinoza-Antonio Damasio-Friedrich Nietzsche-Martha Nussbaum-Thich Nhat Hanh)
Programma



Dag 1
Spinoza



Inleiding: *Spinoza*

Spinoza: een vroege vertegenwoordiger van de radicale Verlichting en de *Ethica*

Bespreking:

Spinoza: *Ethica*

De eenheid van lichaam en geest, het streven te volharden in het eigen bestaan, 'deugen', leven in blijmoedigheid en liefde voor al wat is
Gesprek

Dag 2
De eenheid van lichaam en geest
Antonio Damasio



Inleiding: *Antonio Damasio*

Van Plato tot Nietzsche (met uitzondering van Spinoza): lichaamsvrijheid en filosofie als neurobiologie

Bespreking:

Antonio Damasio: *Ik voel dus ik ben*

De eenheid van lichaam en geest, het onderscheid: emotie – gevoel – kernbewustzijn en de herwaardering van het lichaam en de rol van gevoelens

Gesprek

Dag 3

Het streven te volharden in het eigen bestaan

Friedrich Nietzsche



Inleiding: *Friedrich Nietzsche*

Van *De geboorte van de tragedie* naar *Voorbij goed en kwaad* en filosofie als esthetisch-ethisch project

Bespreking:

Friedrich Nietzsche: *Aldus sprak Zarathoestra* / *Voorbij goed en kwaad*

Voorbij de mens: een lichaam dat op aarde leeft en voelend weet dat het gaat om zelfredzaamheid en krachtig in het leven staan als uitdrukking van 'wil tot macht'

Gesprek

Dag 4 **Leven in blijmoedigheid** **Martha Nussbaum**



Inleiding: *Martha Nussbaum*

Van *De breekbaarheid van het goede* naar *Politieke emoties* en de 'capabilities approach'

Bespreking:

Martha Nussbaum: *Oplevingen van het denken*

Emoties als waardeoordelen en de cognitieve structuur van compassie

Gesprek

Dag 5 **Liefde voor al wat is** **Thich Nhat Hanh**



Inleiding: *Thich Nhat Hanh*

Oosterse filosofie als verstaan, besef en houding – een kwestie van oefenen, en het boeddhisme in vogelvlucht: van Boeddha naar Thich Nhat Hanh

Bespreking:

Thich Nhat Hanh: *Vorm is leegte, leegte is vorm / Wat de wereld nodig heeft*

De hartsoetra, leegte als grond en interzijn / Een oproep tot leven in aandacht en een boeddhistische visie op behoud van de aarde

Gesprek

Terugblik

