

Dag 1 Martin Heidegger



Inleiding: *Martin Heidegger*

Westerse filosofie in vogelvlucht: van Aristoteles via Descartes / Kant naar Heidegger en de ontwikkelingen in het werk van Heidegger: van existentieel-ontologie naar zijnsdenken

Bespreking:

Martin Heidegger: *Zijn en tijd*

Het menselijk bestaan als erzijn (*Dasein*), 'er' als in de wereld / mede
Gesprek

Dag 2 Zijn en tijd (vervolg)



Bespreking:

Martin Heidegger: *Zijn en tijd* (vervolg)

'In' als verstaan/ontwerp van bestaan vanuit gemoedstoestand en met begrippen, het menselijk bestaan als tijdelijk van aard: 'zichzelf vooruit altijd al zijn bij'

Dag 3

Brief over het humanisme



Inleiding: *Heidegger en Sartre*

Over existentieel-ontologie, existentialisme en Sartre's voordracht *Het existentialisme is een humanisme* (1945)

Bespreking:

Martin Heidegger: *Brief over het 'humanisme'* (passages)

De 'Kehre' van het denken, de mens als hoeder van het zijn, taal als huis van het zijn, en 'humanisme', zijnsdenken en ethiek

Gesprek

Dag 4

Gelatenheid



Inleiding: *Filosofie Oost/West*

Zijnsverstaan, zijnsbesef en zijnshouding – een kwestie van oefenen, het taoïsme en Lao Zi's *Tao te king*

Bespreking:

Martin Heidegger: *Gelatenheid* (passages)

Erzijn als gebeuren toe-eigenen (*Ereignis*), gelatenheid als het wezen van het denken: wachten, los laten, overgave aan het opene en afscheid van het beheersend-berekenende denken

Gesprek

Dag 5

Na Heidegger:

Hannah Arendt / Emmanuel Levinas



Inleiding: *Hannah Arendt*

Het denken van het politieke na Heidegger, *De menselijke conditie*, een pleidooi voor een *vita activa politica*

Gesprek

Inleiding: *Emmanuel Levinas*

Het denken van het ethische na Heidegger, *Het menselijk gelaat* en een oproep tot luisteren naar het gelaat van de Ander

Gesprek