

Dag 1 Plato/René Descartes



Kennismaking

Inleiding: *Plato*

Een volgeling van Pythagoras (en Socrates) - filosofie als politicologisch project

Bespreking:

Plato: *Faidon* / *Politeia*

Het onderscheid: *psuche* – *soma* en de weg naar de waarheid: *askesis* – *katharsis* – *noesis* / De drie-eenheid van de ziel: *nous* – *thumos* – *epithumia* en de allegorie van de grot

Inleiding: *René Descartes*

Een christen en een modern natuurwetenschapper, de uitvinding van de 'geest', filosofie als epistemologisch project

Bespreking:

René Descartes: *Meditaties* / *Passies van de ziel*

Het onderscheid: lichaam – geest en de geest als *res cogitans* / Passies van de ziel, de pijnappelklier en de rol van cognities

Gesprek

Dag 2

Antonio Damasio



Inleiding: *Antonio Damasio*

Filosofie als neurobiologisch georiënteerd onderzoek van het zelf - van *De vergissing van Descartes* via *Ik voel dus ik ben* en *Het gelijk van Spinoza* naar *Het zelf wordt zich bewust*

Bespreking:

Antonio Damasio: *Ik voel dus ik ben*

Het onderscheid: emotie – gevoel – kernbewust-zijn, het onderscheid: protozelf – kernzelf - autobiografisch zelf en het belang van voelen

Antonio Damasio: *Het gelijk van Spinoza*

De rol van emoties en gevoelens bij besluitvorming, sociale emoties en sociaal gedrag, neurologie en Spinoza's *Ethica*

Antonio Damasio: *Het zelf wordt zich bewust*

Primordiale gevoelens en de constructie (in fasen) door de hersenen van bewustzijn

Gesprek

Dag 3 Emmanuel Levinas



Inleiding: *Van Aristoteles naar Emmanuel Levinas*

Van *eudaimonia* – via naastenliefde, conatus / blijmoedigheid, de categorische imperatief en het schadebeginsel – naar 'het gelaat van de Ander'

Inleiding: *Emmanuel Levinas*

Van Heidegger naar Levinas: het menselijk bestaan, Auschwitz en het primaat van de ethiek

Bespreking:

Emmanuel Levinas: *Het menselijk gelaat*

Autonomie als de reductie van het Andere tot het Zelfde en het gelaat van de Ander

Bespreking:

Emmanuel Levinas: *Anders dan zijn of het wezen voorbij*

Genieting, gevoeligheid als kwetsbaarheid of blootstaan aan de ander en plaatsvervangings/substitutie

Gesprek

Dag 4 Thich Nhat Hanh



Inleiding: *Filosofie Oost/West*

Zijnsverstaan, zijnsbesef en zijnshouding – een kwestie van oefenen

Inleiding: *Van Boeddha naar Thich Nhat Hanh*

Het Achtvoudig pad, de leegte, de bodhisattva gelofte en 'engaged buddhism'

Oefening in aandacht

Bespreking:

Thich Nhat Hanh: *Vorm is leegte, leegte is vorm / Wat de wereld nodig heeft (passages)*

De hartsoetra, leegte als grond en inter-zijn / Een oproep tot leven in aandacht en een boeddhistische visie op behoud van de aarde

Gesprek

Dag 5

Peter Sloterdijk



Oefening in aandacht

Lezing: Peter Sloterdijk

Filosofie als actualiteitsanalyse - van 'Kritiek van de cynische rede' (1983) naar 'Je moet je leven veranderen' (2012) en antropotechnieken, het oefenende leven en de absolute imperatief

Gesprek