

Gastvrijheid! Een seminar



We leven in een tijd waarin duizenden mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht voor allerlei vormen van ellende (oorlogsgeweld, armoede, hongersnood) op onze deur kloppen. Er wordt van ons gastvrijheid, ja liefde voor de vreemdeling verlangd. Vanzelfsprekend toch? Of niet? In het seminar komen we te weten wat verschillende filosofen onder gastvrijheid verstaan en onderzoeken we in gesprekken de implicaties ervan voor onze eigen opvattingen. Het programma ziet er als volgt uit:

Sessie 1 Gastvrijheid bij Jacques Derrida



Inleiding: *Jacques Derrida*

De deconstructie van *discours* (de orde van denken, gebeuren en gastvrijheid)

Bespreking:

Jacques Derrida: *Over gastvrijheid*

Sessie 2

Gastvrijheid in de Islam



Inleiding: *Islamitische filosofie*

De wortels van de islamitische wijsbegeerte in de Griekse filosofie, de vroege christelijke mystiek en het soefisme

Bespreking:

De Koran / Al-Ghazali: Begin van de leiding

Sessie 3

Gastvrijheid in de Afrikaanse filosofie



Inleiding: *Afrikaanse filosofie*

'Sage philosophy', het Ubuntu-denken en gemeenschapszin

Bespreking:

Henk Haenen: *Ubuntu en Nelson Mandela*

Sessie 4

Gastvrijheid in het boeddhisme



Inleiding: *Boeddhisme*

Oosterse filosofie: zijnsverstaan, zijnsbesef en zijnshouding en de ontwikkelingen in het boeddhisme: van Boeddha tot Thich Nhat Hanh

Bespreking:

Dhammapadda / Thich Nhat Hanh: *Het hart van Boeddha's leer*

Sessie 5

Gastvrijheid – afsluitend gesprek

Het seminar 'Gastvrijheid!' vindt plaats van 21 t/m 23 juni in Groningen.