

## Gastvrijheid Een seminar



We leven in een tijd waarin duizenden mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht voor allerlei vormen van ellende (oorlogsgeweld, armoede, hongersnood) op onze deur kloppen. Er wordt van ons gastvrijheid, ja liefde voor de vreemdeling verlangd. Vanzelfsprekend toch? Of niet? In het seminar maken we kennis met wat een aantal filosofen in de westerse en oosterse denktradities - Jacques Derrida, het Afrikaanse ubuntu denken en het boeddhisme - onder gastvrijheid verstaan. Afsluitend doen we onderzoek naar de mogelijke betekenis van dat denken voor onze eigen opvattingen over gastvrijheid. Wat betekent gastvrijheid voor ons? Wat ervaren we zelf in gastvrijheid? Kan je oefenen in gastvrijheid? Is het een noodzakelijke voorwaarde voor gastvrijheid om je niet alleen verbonden te weten, maar ook te kunnen voelen met de ander? En wat vraagt dat dan van ons?

### Gastvrijheid bij Jacques Derrida



Inleiding: *Jacques Derrida*

De deconstructie van *discours* (de orde van denken, gebeuren en gastvrijheid)

Bespreking:

Jacques Derrida: *Over gastvrijheid*  
Gesprek

### **Gastvrijheid in de Afrikaanse filosofie**



Inleiding: *Afrikaanse filosofie*

Het *Ubuntu*-denken, 'ik en/of wij' en gemeenschapszin

Bespreking:  
Dossier: *Afrikaanse filosofie* (Babah Tarawally, Heinz Kimmerle, Mogobe Ramose, Henk Haenen, Willem de Liefde)

Gesprek

### **Gastvrijheid in het boeddhisme**



Inleiding: *Boeddhisme*

Oosterse filosofie: zijnsverstaan, zijnsbesef en zijnshouding en de ontwikkelingen in het boeddhisme: van Boeddha tot Thich Nhat Hanh

Bespreking:

Dossier: *Het boeddhisme* (*Dhammapadda*, Nagarjuna, Santideva, Thich Nhat Hanh)

Gesprek

## **Gastvrijheid en de actualiteit Een afsluitend gesprek**



Bespreking:

Dossier: Gastvrijheid (Marli Huijjer, Paul Scheffer, Martin Sommer, Navid Kermani)