

Vier hedendaagse denkers Programma

Dag 1 Antonio Damasio



Inleiding: *Lichaam – ziel - geest*

Van Plato en de ziel (*psuche*) via René Descartes en geest (*mens*) naar Antonio Damasio en hersenen (*brain*)

Inleiding: *Antonio Damasio*

Filosofie als neurobiologisch georiënteerd onderzoek van het zelf - van *Descartes' error* via *The feeling of what happens* en *Looking for Spinoza* naar *Self comes to mind*

Bespreking:

Antonio Damasio: *Het zelf wordt zich bewust*

De constructie van bewustzijn (in fasen) door de hersenen, het onderscheid: emotie-gevoel-kernbewustzijn, het onderscheid: protozelf-kernzelf-autobiografisch zelf en primordiale gevoelens

Gesprek

Dag 2 Richard Rorty



Inleiding: *Van Ludwig Wittgenstein naar Richard Rorty*

De 'linguistic turn', van waarheidstafels via taalspelen en paradigma's naar *Philosophy and the mirror of nature*

Inleiding: *Richard Rorty*

'De jongen die van Trotski en wilde orchideeën hield', het meesterwerk *Philosophy and the mirror of nature* en het streven naar solidariteit

Bespreking:

Richard Rorty: 'Rechten van de mens, rationaliteit en sentimentaliteit' /

'Liever Marx dan Jezus'

Het streven naar solidariteit en de rol van gevoelige verhalen / Het belang van maatschappijvormende teksten

Gesprek

Dag 3

Martha Nussbaum



Inleiding: *Martha Nussbaum*

Drie thema's: (a) klassieke filosofie, (b) filosofie, literatuur en emoties, en (c) politieke filosofie, van *The fragility of goodness* via *Women and human development* to *Political emotions* en de 'capability-approach'

Bespreking:

Martha Nussbaum: *Mogelijkheden scheppen*

Naar een rechtvaardige samenleving, het onderscheid tussen elementaire, inwendige en gecombineerde capabilities, drempelwaarde en de 'centrale capabilities'

Gesprek

Dag 4

Rosi Braidotti



Inleiding: *Feministische filosofie*

Kritiek op het vrouwvijandige karakter van de Westerse filosofie, op het fallologocentrisme en op de 'mannenmaatschappij'

Inleiding: *Rosi Braidotti*

Drie bronnen van inspiratie: Luce Irigaray, Gilles Deleuze en Donna Haraway, de seksuele differentie, het nomadisch subject, anders vrouw / man worden

Bespreking:

Rosi Braidotti: *Op doorreis*

De weg van de nomade, voortdurend worden en een ethisch kompas voor deze wereld

Gesprek