

Wat wij van de oude Chinese filosofen kunnen leren **Een kennismaking met Kong Zi, Zhuang Zi, Mo Zi en Meng Zi**



In hun recent verschenen boek *De weg* schrijven Michael Puett en Christine Ross-Loh dat elk Chinese filosoof die je in het boek ontmoet, enerzijds, veel met Confucius gemeen heeft maar, anderzijds, ieder zijn eigen idee had over hoe het pad te verwezenlijken. Klopt dat?

In het seminar onderzoeken we, in eerste instantie, wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de opvattingen van Kong Zi (Confucius) en van de taoïstische wijze Zhuang Zi. We bespreken passages uit *De gesprekken* van Confucius en de *Volledige geschriften* van Zhuang Zi. Aansluitend maken we ook nog kennis met de Chinese denkers Mo Zi en Mencius door passages uit hun boeken te lezen.

Programma

Dag 1

Chinese filosofie



Inleiding: *Chinese filosofie*

Oosterse filosofie als een meditatieve praktijk die leidt tot zijnsbesef en levenshouding, de strijd der scholen en de *Tao te king*: (n)iets, niet(s) doen en vers

38

Gesprek

Dag 2

Kong Zi



Bespreking:

Confucius: *De gesprekken*

Over een hoogstaand mens, medemenselijkheid, stil zijn, het ritueel, leren en deugden

Gesprek

Dag 3

Zhuang Zi



Bespreking:

Zhuang Zi: *De volledige geschriften*

Over de gelijkheid der dingen, de wereld van de mensen, de kringloop van de hemel en het leven doorgronden

Gesprek

Dag 4
Mo Zi



Bespreking:

Mo Zi: *Mozi*

'Zorg voor elkeen': een pleidooi voor universele liefde, omvattende wederzijdse zorg

Gesprek

Dag 5
Meng Zi



Bespreking:

Meng Zi: *Gesprekken*

'Met het gehele hart': over het hart als de zetel van denken en gevoel en de bron van ethische reacties op gebeurtenissen

Gesprek