

In de wereld Op reis met filosofen uit Afrika, China en het Zwarte Woud Programma

Dag 1 Interculturele filosofie en dialoog



Kennismaking - met elkaar, omgeving en programma

Wandeling

Bespreking:

David Bohm: 'De aard van collectief denken' / Heinz Kimmerle:

Interculturele filosofie

Dialoog

Dag 2 In het bos



Inleiding: *Martin Heidegger*

Van Heraclitus naar Heidegger: zijn in wording en in verbindingen, en de 'ommekeer': van erzijn / bestaan verstaan naar zijn / denken, de mens als hoeder van herder van zijn, het denken als wachten en zich inlaten met het opene van de omgeving

Oefening

Bespreking:

Martin Heidegger: *Identiteit en differentie* (passages)

Zijn als gebeuren / wederzijdse toe-eigening

Dialogoog

Dag 3 **In wording**



Inleiding: *Oosterse filosofie*

Verstaan, besef en houding – een kwestie van oefenen

Inleiding: *Het taoïsme*

Leegte / stilte als bron van doen wat de weg vraagt

Oefening

Bespreking:

Lao Zi: *Tao te king* (passages)

De vertelling over de 'weg volgen', (n)iets, niet(s) doen en deugen

Rust

Dag 4 **Ubuntu en afrofuturisme**



Inleiding: *Afrikaans denken*

Ubuntu- filosofie, Mogobe Ramose, binair complementair denken (Sophie Oluwole) en daar voorbij, afrofuturisme

Wandeling

Bespreking:

Mogobe Ramose: *Ubuntu – stroom van het bestaan als levensfilosofie*

Film

Dag 5

In de wereld



Stilte (wandeling)
Gesprek: 'Is ons denken veranderd?'

