

Oosterse filosofie

Een kennismaking



In deze cursus maak je kennis met drie stromingen in de Oosterse filosofie: het taoïsme, het boeddhisme en het zenboeddhisme. We bespreken de filosofische opvattingen van (onder meer) een oude Chinese wijze, een Vietnamese monnik en een Japanse zenmeester. Zo komen we te weten dat zij filosofie opvatten als een manier van verstaan ('alleen maar zitten'), die zorgt voor een besef van bestaan ('al wat is: beweeglijk en in betrekkingen met elkaar') en daarmee verbonden manier van in het leven staan (vanuit betrokkenheid).

In de colleges staan we stil bij belangrijke passages uit het werk van de verschillende denkers en leg ik uit wat er staat. Er is dan ook geen voorkennis vereist, alleen belangstelling.

Tijdens de zes bijeenkomsten staan de volgende thema's, teksten en termen op het programma.

Bijeenkomst I / II

Het taoïsme



Inleiding: *Oosterse filosofie*

Verstaan, beseft en houding als een kwestie van oefenen

Inleiding: *Het taoïsme*

Over leegte / stilte als bron van 'doen wat de weg vraagt'

Bespreking:

Lao Zi: *Tao te king* / Zhuang Zi: *Volledige geschriften*

Een vertelling over hoe de weg te gaan, (n)iets (*wu / you*), niet(s) doen (*wu wei*) en 'deugen' (*te*) / Over de gelijkheid der dingen en het 'vasten van het hart'

Bijeenkomst III/ IV **Het boeddhisme**



Inleiding: *Van Boeddha naar Thich Nhat Hanh*

Over het Achtvoudig Pad, de leegte (*sunyata*) en medeleven (*karuna*)

Bespreking:

Thich Nhat Hanh: *Vorm is leegte, leegte is vorm / Wat de wereld nodig heeft*

Over de hartsoetra, leegte als grond en inter-zijn / Een oproep tot leven in aandacht en een boeddhistische visie op behoud van de aarde

Bijeenkomst V / VI **Het zenboeddhisme**



Inleiding: *Van Dogen naar Hisamatsu*

'Alleen maar zitten' (*zazen*): verwerkelijking van de werkelijkheid

Bespreking:

Dogen Kigen: *Shobogenzo* / *Genjokoan*

Spreuken over de werkelijkheid van het hier en nu, over de werkelijkheid van de verwerkelijking

Bespreking:

Hisamatsu: *Fragmenten*

Over ontwaken tot het ware zelf, een hart vol mededogen en een gelofte aan de mensheid